

IN HET KORT

Deze rubriek wordt samengesteld door Toon Vernooij. Bijdragen voor deze rubriek zijn van harte welkom. Stuur een berichtje naar toonvernooij@planet.nl.

Kwaaie buizerd

Vorig jaar vertelde een kennis van ons hoe haar man tijdens het joggen was aangevallen door een forse bruine vogel waarvan zij dachten dat het een buizerd was. Je hoort zo'n verhaal dan welwillend aan en ondertussen denk je: 't zal wel, buizerden hebben vast wel iets beters te doen. Maar het schijnt toch echt voor te komen. Onlangs stond een artikeltje in de krant waarin Kees Moeliker (NHM Rotterdam) eenzelfde verhaal vertelt en er een foto bij plaatst van de beschadigde kale kruin van het slachtoffer. Hij bericht over meerdere gevallen waarin buizerden hardlopers en fietsers aanvallen, die nietsvermoedend te dicht in de buurt van het buizerdnest komen. Gek genoeg worden wandelaars met rust gelaten. Blijkbaar ziet de buizerd de brave wandelaar niet als een bedreiging, maar de hijgende en stampende jogger brengt zijn bloed aan het koken. Heel erg dapper zijn ze ook weer niet, want de buizerden vallen steevast van achteren aan. Moeliker adviseert fietsers en hardlopers daarom een petje te dragen met op de achterzijde een paar ogen getekend. Dat zou de boosdoeners moeten afschrikken. Je kunt natuurlijk ook gewoon op je gemak door het bos kuieren.

Bron: NRC Handelsblad, 16 mei 2011



Kraanvogels houden van herrie (soms)

Finse en Hongaarse onderzoekers hebben in een langlopend onderzoek (van 1995 tot 2007) vastgesteld dat kraanvogels lang niet altijd de schuwe, rustzoekende vogels van ongerepte natuurgebieden zijn zoals we dat gewend zijn. In een periode van 12 jaar hebben de biologen 273 geringde kraanvogels gevolgd. Een deel van de groep was geboren en opgegroeid in een landschap dat ook door mensen werd bewoond. Uit de terugmeldingen uit de overwinteringsgebieden bleek dat deze vogels niet alleen de menselijke aanwezigheid - inclusief wegen en bebouwing - duldden, maar die zelfs bewust opzochten. Zij overwinterden stevast op plekken waar, net als in hun broedgebied, mensen woonden. Andersom hadden de rustzoekers, die ver van steden en dorpen hun jongen grootbrachten, ook in de winter een duidelijke voorkeur voor rust en stilte.

Dat doet denken aan menselijke stadsbewoners in de buurt van wegen en spoorlijnen, die 's nachts wakker schrikken als plotseling zonder aanwijsbare reden het nachtelijke verkeer stilvalt. Het lijkt erop dat het continue gedruis van de stad een vertrouwd gevoel van veiligheid biedt. Ook voor kraanvogels dus.

Bron: NRC Handelsblad, 9 mei 2011 (Biology Letters, 6 mei 2011)



Een aardigheidje

Voor een stevige dosis relativiserende (volgens sommigen: cynische) en niets ontziende humor moet je bij Nico Dijkshoorn zijn. Tot mijn verrassing blijkt hij ook een vogelliefhebber te zijn. Vooral van ganzen, zo lijkt het. Maar kijk uit: je moet er van houden. In het filmpje bezingt hij zijn liefde-met-een-vette-knipoog voor de soepganzen in zijn woonplaats. Ik moest er verschrikkelijk om lachen en het zet de dingen weer in hun perspectief.

Bron: www.nu.nl (of: <http://bit.ly/aezILA> of volg op [Twitter@dijkshoorn](https://twitter.com/dijkshoorn))