

FIETSEXCURSIE BETHUNEPOLDER

Trees Weggemans

Om 6 uur 's morgens op de fiets richting Harmonieplein in Maarssen om met de afdeling Vechtplassen op fietsexcursie te gaan naar de Bethunepolder en de Tienhovensche Plassen. Het weer viel mee, ook al waren de voorspellingen slecht. Een beetje wind, droog en plots een klein waterig zonnetje. Bij het Harmonieplein was Cora Kuiper al aanwezig en snel daarna arriveerde Gerhard Overdijkink. Zij doen samen de tellingen voor Sovon in dit gebied. Fijn dat ze daarnaast ook bereid zijn ons een ochtend op sleeptouw te nemen. Iedereen was op tijd. Als laatste arriveerde Bert met zijn zoon Koen. Bert heeft een zuiver gehoor en meldde direct bij aankomst de zwarte roodstaart en zoontje Koen van 9 deed er niet voor onder en attendeerde ons op de Turkse tortel.

Dit was het sein voor Gerhard om zijn taak als excursieleider op te pakken en ons te vertellen wat we zoal zouden kunnen zien in dit gebied, de route die we zouden volgen en wie voorop en wie achteraan zouden rijden.

Klepperende ooievaar

Je kon merken dat Cora en Gerhard deze route vaker reden, want ze hadden er flink de sokken in. We stopten op de Bethuneweg waar een ooievaarsnest staat met daarin een paartje. Alsof het gepland was, kwam heer ooievaar aanvliegen, begroette mevrouw en gaf een geweldige show weg. Zijn kop achterover gooiend en klepperend met de snavel. Toch altijd weer fijn als de vogels voldoen aan het plaatje. Verder scoorden we op deze weg, Kieviet, grutto, tureluur, slob-, kuif- en krakeend, havik, koekeek, grauwe ganzen, knobbelzwaan en visdief.

Halverwege de route stopten we en Cora, die zich verdiept had in de historie van de Bethunepolder, vertelde ons onder andere dat er nergens zoveel grondwater welt als in deze polder, zo'n 22 miljoen kubieke meter per jaar en dat is maar liefst 700 liter per seconde. Dat is de reden waarom deze polder zo moeilijk droog te krijgen is. Het kwelwater wordt ondergronds aangevoerd vanuit de Utrechtse Heuvelrug en de Bethunepolder is het laagst gelegen deel, zo'n 2-3 meter lager dan het omringende land. Drinkwaterbedrijf Waternet gebruikt het als drinkwatervoorziening voor Amsterdam.



Ooievaar - Jan van der Greef

Het concert barst los ...

Na dit kleine seminar gingen we door naar de Veenkade Noord, alwaar het concert losbarstte. We hoorden kleine karekiet, fitis, tjiftjaf, rietgors, rietzanger, sprinkhaanzanger en bosrietzanger. De laatste zat vlak voor onze neus en stelde ons in de gelegenheid om hem gedetailleerd te bestuderen. Een zacht gele onderkant en als dat keeltje openging, had je een prachtig oranje contrast. Elk beestje heeft zijn charme, maar deze was wel erg mooi. We zagen een purperreiger, een bruine kiekendief (man) overvliegen en vermoedelijk twee raven, maar daar waren de meningen over verdeeld. Langs de Nieuweweg hadden we een spotvogel, snor, fazanten en een boerenzwaluw die heerlijk uitrustte op een paaltje.

Van daaruit fietsten we verder naar de Tienhovensche Plassen waar tijdens de koffiestop zwarte sterns overvlogen. Inmiddels begon het weer te veranderen. De wind stak op en het werd aanmerkelijk kouder. Het broodje en de koffie werden geconsumeerd en de steltlopers waarop we gehoopt hadden, lieten zich niet zien. Wel hadden we een verrassend uitzicht op de Utrechtse Dom.



Kleine plevier - Jan van der Greef

Kleine plevier

Geluklijk scoorden we, behalve de al eerder genoemde zangers en reigers, twee boomvalken en bij het scheiden van de markt keek Gerhard toch nog even in zijn telescoop en jawel, hij had geluk: een kleine plevier. Ik kreeg als eerste de kans om even te kijken en had ook geluk, maar helaas was hij daarna verdwenen. Sneu voor de anderen.

Inmiddels hadden degenen die extra kleding hadden meegenomen, zich goed ingepakt want het werd grauwer en kouder. Aan de horizon gloorde een prachtige zwarte lucht die niet veel goeds voorspelde, dus besloten we om terug te gaan. De regen brak los en aangezien de meeste deelnemers uit de omgeving kwamen, haakten er op de terugweg geleidelijk aan mensen af.

Al met al een leuke kennismaking ... enne ... ik wil niet eigenwijs zijn, maar volgens mij waren het raven. En anders is de wens de vader van de gedachte.