

# Vogel wacht Utrecht 55

---



## Nostalgie

*Janneke Kimstra*

Toen ik meer dan tien jaar geleden voor het eerst met de Vogelwacht op excursie ging, had ik voor mijn gevoel wel een behoorlijke horde te nemen, als vrouw in een toen nog bijna volledig door mannen gedomineerd wereldje. Soms werd mij gevraagd of ik mijn damesblad wel bij me had, zodat ik in de auto kon blijven zitten lezen als de mannen op pad gingen... Dat ik niet altijd even handig was, hielp ook niet echt, tijdens een excursie in februari naar de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. In een jaar dat daar een grote grijze snip zat, gebeurde het me dat ik baggerend door de modder - je kon het beest alleen zien na een flinke ploeter-tocht door een zeer modderige akker - mijn evenwicht verloor en plat op mijn gat viel. Gelukkig had de chauffeur een vuilniszak achter in de auto liggen, zodat ik niet de hele achterbank onder de modder smeerde.

Na een paar keer mee geweest te zijn, werd ik toch wel een beetje voor "vol" aangezien en raakten de mannen gewend aan mijn gezelschap, en aan de best wel prettige bijkomstigheid dat er nu soms even in een café een pauze gehouden moest worden in plaats van dat ze een dikke boom moesten opzoeken. De doorbraak kwam echter tijdens een ijskoude excursie naar de Oostvaardersplassen. Terwijl we in de vogelkijkhut "de Grauwe Gans" over het ijs stonden te turen op zoek naar de zeearend, toen nog een echte zeldzaamheid, merkte ik op dat ik 'm zag, daar in de verte op het ijs. Er werd eens met de telescoop gekeken, die had ik toen nog niet zelf, maar néé, dat was een kraai, werd ik terechtgewezen. Ik heb toen maar even subtiel gevraagd of die kleinere vogels naast 'm dan zeker mus-sen waren?. Enigszins beschaamd moesten ze toegeven dat ik toch wel gelijk had, en dat daar, omringd door kraaien, de zeearend op het ijs zat...

Ik ga nog steeds graag op excursie en vind het erg leuk dat er steeds meer vrouwen meegaan. De Vogelwacht is wat dat betreft een heel gezellige groep mensen die iedereen gelijk behandelt, man of vrouw, jong of oud, hardcore twitcher of in vogels geïnteresseerde leek.