

EXCURSIE NAARDERMEER

Frank Sidler

Rond de klok van negen uur worden leden van de coördinatiegroepen van de zes afdelingen, bestuursmedewerkers Celine Roodhart en Bert Geelmuiden en de scheidende bestuursleden Meriam Mentink en Willem ten Broeke, ontvangen door het bestuur en de gids van Natuurmonumenten (Caroline). Het bestuur heeft dit lustrumjaar aangegrepen om bovengenoemde gasten met een bijzondere excursie te bedanken voor hun inzet.

Een hartelijk welkom, een hand, een zoen, koffie, een voorlopig laatste sanitaire stop en dan gaat het gezelschap van 26 personen rond de klok van half tien aan boord van de "Ark". De fluistermotor wordt gestart en zachtjes glijdt de boot het natuurgebied Naardermeer in.



Foto: Frank Sidler

Tientallen boeren- en huiszwaluwen verschalken in schier onmogelijke wendingen hun kostje. Natuurlijk vliegen de aalscholvers over, duiken de visdieven als kamikazepiloten op hun prooi, dobberen wilde eenden, kuif- en tafeleenden, peddelen meerkoeten met hun pulli en varen knobbelzwanen statig in de vaart. Grote zilverreiger en blauwe reiger moeten het afleggen tegen de veelkleurige en sierlijke verschijningen van de purperreigers. De zon wint steeds meer terrein, jassen gaan in de rugzak en een enkele blote arm wordt zichtbaar. De zwartkop

fluit uitbundig, de zwarte stern scheert over het riet, een waakzame vos volgt ons vanuit de oeervegetatie. De rietzanger krast zijn lied, een havik vliegt over, de roodbruine koppen van futen fonkelen in de zon, grauwe ganzen, vrouwtje bruine kiekendief, kleine karekiet, houtduif, tjiftjaf, vink, vele waterjuffers en libellen, ze zijn er allemaal. En ze laten zich goed zien en/of horen.

Prachtig ook de enorme rijkdom aan planten. Met het risico van een opsomming in het achterhoofd, hier toch maar een lijstje: kattenstaart, kleine en grote lisdodde, wateraardbei, kleine egelskop, kleverige ogentroost, gele plomp, pijlkruid, waterlelie, mattenbies, bitterzoet, moeraslathyrus, moerasvergeetme-niet, engelwortel, waterzuring, echte koekoeksbloem, grote ratelaar, kale jonker, krabbenscheer, melkeppe, pitrus, ronde zonnedauw, veenmos, moerasvaren, zwanenbloem en akkerdistel.

Maar de show wordt deze dag gestolen door de wespendif. Hij komt van ver aangevlogen en meerdere determinaties gonzen door de boot. Hij blijft recht boven de boot hangen en geeft een geweldige demonstratie van het "vlinderen". De oh's en ah's vallen menigeen uit de

mond, een eensluitend wespendif en zelfs een klein gejuich klinkt even op. Uit de enthousiaste reacties van de deelnemers en uit eigen waarneming maken we op dat het een geslaagde excursie was.



Wespendif - Bert Geelmuijden