



## EN....NOG IETS LEUKS GEZIEN?

*Heeft u iets leuks gezien in de natuur? Bijzonder gedrag? Gewoon iets dat u mooi vindt? Of wilt u ons laten meegenieten van uw favoriete natuurgebied? Een bijzondere belevenis? Of een prachtige dag of tocht? Dat kan allemaal in deze rubriek (kopij en info via [redactiekruisbek@vogelwacht-utrecht.nl](mailto:redactiekruisbek@vogelwacht-utrecht.nl) of 030-2280037).*

### EEN BIJZONDER MOMENT

*René de Waal*

Toen ik op de middelbare school zat, ik spreek nu van de jaren zestig van de vorige eeuw, trok ik er elke dag op uit. Ik kwam thuis, gooide mijn pukkeltje met schoolboeken in een hoek, hing mijn kijker om de nek en vertrok weer, om tegen het avondeten pas weer thuis te komen. Ik zwierf over het opgespoten terrein van het nieuw aan te leggen industriekwartier, of maakte een rondje door het bos Birkhoven bij mij in de buurt. In de weekenden was ik op excursie met de NJN; wij hadden toentertijd in Amersfoort een grote en actieve afdeling, die elke zaterdag en zondag een excursie op het programma had staan.

#### **Baltsende kemphanen**

Vogelen was in die jaren een andere bezigheid dan het nu is. Gewapend met kijker en "Kist" (Petersons vogelgids) ging je op pad. Van de natuurgebieden die binnen je actieradius lagen, wist je welke vogels er verwacht konden worden. In de Eempolders lagen we elk voorjaar op onze buik te kijken naar de baltsende kemphanen op één van de bekende arena's. Een feest was het! Op Hemelvaartsdag fietsten we steevast naar landgoed De Boom om de eerste wielewaal en nachtegaal te horen. In de winter stonden we te blauwbekken op de oude Zuiderzeedijk langs het huidige Nijkerkernauw om grote zagers (boterbuiken) en brilduikers te zien baltsen.

#### **Onverwachte ontmoetingen**

Bijzondere waarnemingen kwamen bijna altijd als een verrassing. Hoe anders is dat nu! Vroeger werd een vogelaar gezien als een wereldvreemde zonderling, die op geitenwollen sokken liep. Heden ten dage doorkruisen vele honderden vogelaars, omhangen met kostbare apparatuur en gewapend met mobieltjes om vooral die vogel niet te missen die net op Waarneming is geplaatst, ons land om steeds maar weer nieuwe soorten te scoren. Jaarlijsten en scores tijdens "Big days" bepalen de status van de soms professioneel opererende "vogelliefhebbers". Op sites als Birdpix gaat het alleen om het mooiste plaatje en is afgunst en na-ijver aan de orde van de dag. Natuurlijk check ook ik dagelijks "Waarneming". Ook ik voer waarnemingen in op OBSmaps. Ook ben ik niet vies van een mooie twitch. Toch blijven vooral de onverwachte ontmoetingen hangen, zoals het sperwermannetje

dat opeens de plaats inneemt van een zwarte roodstaart op een muurtje, waar ik met de kijker naar sta te turen. Of de eerste waarneming van een beflijster in de Tuintjes op Texel.

### **Mooiste herinnering**

Mijn mooiste herinnering dateert van 17 jaar geleden. Ik ging voor het eerst met een vogelreis mee, naar Oost-Polen. Het was tevens de eerste keer dat ik naar het buitenland ging om te vogelen. We bezochten de Biebrza, de voormalige visvijvers bij Bialistok en de oerbossen bij Bialowieza. Ik zag in die week vele vogels die ik tot dan alleen maar uit de vogelgids kende: poelsnip, waterrietzanger, noordse nachtegaal, scharrelaar, roodmus, buidelmees; te veel om op te noemen. Er was tijdens die week echter één moment dat als geen ander voor altijd in mijn herinnering gegrift staat.



Witvleugelstern - Jan van der Greef

Wij verbleven in het dorpje Waniewo, dat langs de rivier de Narew ligt. Bewoners van dat dorp verdienen een centje bij door aan de deelnemers van de groepsreis onderdak te verlenen. Ik sliep in een kamer die overduidelijk het domein was van een pubermeisje: posters van popsterren, maar ook van de paus. Ik werd 's morgens als gewoonlijk vroeg wakker. Het was nog maar net licht. Ik kleepte me snel aan, hing mijn kijker om de nek en ging naar buiten. Achter de huizen aan de overkant van de straat was de rivier, een netwerk van kreken en rietlanden. Er hing een zware ochtendnevel, waar de zon in het oosten net doorheen brak en de moerassen in een gouden licht zette. Uit de nevel verscheen een vlucht witvleugelsterns, in al haar gratie.