

Vogel wacht Utrecht 55



Nostalgie

Wim Kreuger

Tijdens een jongerenreis in 1966 naar (toen nog) West-Berlijn heb ik mijn vrouw Nel leren kennen. Zij is de zuster van onze oud-voorzitter Bert Bos, die dus later mijn zwager is geworden en waar ik dankbare herinneringen aan heb. Helaas is Bert te jong overleden.

Tot 1970 wist ik het onderscheid niet tussen een spreeuw en een merel. Het heeft wat tijd gekost, maar door het enthousiasme en de inspiratie van Bert kreeg ik gaandeweg steeds meer belangstelling voor de natuur en in het bijzonder de vogels. Ik leerde de vogels determineren en herkennen aan de zang en hun specifieke geluiden. 's Morgens ging ik vroeg uit de veren om samen met Bert broedvogeltellingen en nestkast-controles te doen op de landgoederen "Sandwijck" en "de Niënhof". Ik ben toen lid geworden van de Vogelwacht Utrecht en dat ben ik nog.

Mijn eerste inventarisatie

In 1978 heb ik mijn eerste landgoed "Oostbroek" mogen tellen op broedvogels. Samen met Simon de Bruyn en met steun van een aantal toppers op vogelgebied, zoals Gerard Bogaert, Andries van Barneveld, Bert Bos en Bob Loos, hebben we het gebied goed kunnen inventariseren. Eén van de vogels die ik toen voor het eerst heb gezien op "Oostbroek", was de wielewaal. Zelfs de boom waarin de vogel zich toen bevond, weet ik nog te vinden.

Zo rond 1980 ben ik lid geworden van de coördinatiegroep De Bilt-Bilthoven, samen met de broers Andries en Peter van Barneveld en Ab Kas. We hebben in die periode veel activiteiten ontplooid op het gebied van vogelexcursies, het ondersteunen van biologielessen op scholen en het organiseren van cursussen "vogels herkennen".

Mijn eerste ...

Tijdens het schrijven van tekst komen er herinneringen naar boven van vogelaars van wie ik veel heb geleerd, zoals Bob Loos, Ruud van Beusekom, Gerard Bogaert, de familie Annema en niet te vergeten Bert Bos, want ik zat natuurlijk dicht bij het vuur om zo te zeggen. Met veel van deze mensen heb ik schitterende, voor mij toen nog onbekende, vogelgebieden bezocht en vele soorten leren kennen.

Zo herinner ik mij ook gebieden waar ik bepaalde vogels voor het eerst heb waargenomen: blauwborst en zingende boompiepers in De Peel, mijn eerste kempaan in de Eempolder en later ook in polder De Waal op Texel.

De afgelopen 15 jaar zijn mijn activiteiten op vogelgebied wat afgenomen, ofschoon ik tussendoor nog wel weer kort lid ben geweest van de coördinatiegroep De Bilt-Bilthoven, toen onder leiding van Wigle Braaksma. Door het starten van

Vogel wacht Utrecht 55



een eigen zaak bleef te weinig tijd over om te vogelen. De komende tijd wil ik meer tijd aan het "vogelen" gaan besteden. De jaarvergadering van zaterdag 16 maart was een mooie start en hernieuwde kennismaking. Ik kreeg te maken met nostalgie en een beetje weemoed naar mensen en zaken die er niet meer zijn (hoort een beetje bij het ouder worden) maar ik kreeg ook hernieuwde energie om deze prachtige hobby die vogelen is, te blijven doen. De Vogelwacht Utrecht was, is en blijft daarbij erg belangrijk.



Kemphanen - Hans van Zummeren