

KENNISMAKING

Trees Weggemans

De vraag van het bestuur aan mij, als nieuw bestuurslid, was om kennis te gaan maken met de afdelingen en zo de contacten wat nieuw leven in te blazen. Elke afdeling organiseert excursies, dat leek ons de manier om op aangename wijze de daad bij het woord te gaan voegen. Zo geschiedde.

Een schare aan vogelspul komt voorbij hippen

Zaterdag 13 april ben ik met de afdeling Doorn/Driebergen meegegaan op een wandelexcursie door de Eempolder. De deelnemers uit o.a. Houten, Zeist, Nieuwegein en Doorn en omgeving werden hartelijk welkom geheten door Sjef ten Berge, de auto's werden ingedeeld en we gingen op weg naar het Theehuis in de Eempolder alwaar Celine Roodhart ons opwachtte om ons rond te leiden.

In *de Kruisbek* wordt de Eempolder bij de aankondiging van de excursie omschreven als een gebied met een hoog waterpeil, het ontbreken van bomen, dus open en zeer aantrekkelijk voor weidevogels. Die waren er dan ook in groten getale. Stel een telescoop op en een schare aan vogelspul komt voorbij hippen. Gele kwikken, piepers, kempiaan en hennen, bonte strandloper, zomer- en wintertaling, slob-, kuif- en krakeend, pijlstaarten, vele grutto's en kieviten, wat roofpiepen, maar wat heel bijzonder was, naast de huis- en boerenzwaluwen ontdekte Maria twee gierzwaluwen. Dat is voor deze tijd van het jaar toch wel erg vroeg.



Krakeend - Jan van der Greef

Goudplevieren

Teruglopend over de zomerdijk riep Wim: "goudplevieren". Hij keek voor zich uit, ik volgde zijn blik maar zag niets. Om te beginnen dacht ik, die zijn allang weg. Voor de zekerheid zette ik, ook al voelde ik me daapse daantje, toch maar de kijker voor mijn ogen. En waarachtig, een hele wolk vogels, maar hoe kon hij nu weten dat het goudplevieren waren. Zijn toelichting: de wolk die je ziet is compact en ze vliegen erg hoog. Als een slechtvalk op jacht gaat en er zijn goudplevieren in de omgeving, dan zitten die in de hoogste regionen.

Dat is zo fijn aan excursies. Doorgewinterde vogelaars die bereid zijn hun kennis te delen. Zo ook Sjef, Bart en Maria. Ze stelden hun telescopen op en iedereen kon naar hartenlust kijken en luisteren.



Kemphaan - Bert Geelmuiden

Vogelaars kunnen eindeloos turen en wachten en hopen op een bepaald vogeltje. Celine kent het klappen van de zweep en wist er flink de pas in te houden en ons tevens het een en ander bij te brengen over het landschap en het waterbeheer.

's Morgens vertrokken we met winderig en wat grauw weer. Op de terugweg brak het zonnetje door en werd het aangenaam warm. Ik heb een heerlijke ochtend gehad, waarvoor ik de afdeling Doorn/Driebergen hartelijk wil bedanken.

Als laatste zou ik Joop nog willen bedanken. Op mijn verzoek een kemphaan te willen zien, wist hij er prompt één op te sporen. Ver weg, heel wit waardoor ik twijfelde, maar Celine wist te melden dat er elk jaar een heel erg wit exemplaar tussen zat. Zij keek en beaamde het. Alsnog iedereen bedankt en op naar de volgende excursie.