

HOUTSNIPPEN EN NACHTEGALEN

Excursie Erkemedersstrand 24 mei 2013 - afdeling Amersfoort

Trees Weggemans

Na een zeer mistroostige dag ben ik op weg naar Amersfoort. Vanuit Maarssen rond het spitsuur een hopeloze opgave. Voor de zekerheid vertrek ik om 16.45 uur, want ik wil eerst nog even tanken en de filemeldingen richting Amersfoort zijn legio. Maar voor de beloofde nachtegalen en houtsnippen heb ik dat wel over. Ik heb me aangemeld bij André van Keken. Hij bevestigt mij per mail dat hij niet meegaat, maar dat René de Waal de excursie naar het Erkemedersstrand leidt. Jammer, want er zijn personen die ik alleen maar ken van horen zeggen en die ik graag zou willen leren kennen, waarvan André van Keken er één is. Helaas, dat wordt nu een volgende keer.

Rene is een aangename vervanging. Iedereen is op tijd en ergens halverwege is er afgesproken met een aantal personen vanuit IJsselstein, Maarssen en Houten. Met vier auto's rijden we naar de plaats van bestemming. Een miserabele dag wat het weer betreft ontloopt zich in een wonderschone avond met prachtige luchten.

Van 19.00 tot 21.30 uur lopen we door een stukje landschap, aangelegd door mensenhanden, geen oerbos dus, maar heerlijk geurend. Alles groeit en bloeit welig, vooral de meidoorn geeft een extra cachet aan deze plek. We horen bijna constant de zanglijster, die begeleid wordt door de tuinfluiter, zwartkop, tjiftjaf en een enkele grasmus. Helaas... geen nachtegaal. Om toch een beetje de sfeer te proeven, laat René ons een digitale versie horen.

Een van de krenten in de pap was o.a. een zomertortel. Je ziet en hoort ze nauwelijks nog, maar dankzij de waakzaamheid van René ontglipte deze zomergast ons niet. Verder was er op de plas een prachtig paartje krooneend te bewonderen. Op de dijk zagen we twee reeën en een appelvink. Het grote wachten op de schemering die in moest vallen begon. We hoopten dat langs de bosrand de houtsnippen zich zouden vertonen. Soms is dat tevergeefs. Zo ook nu. Ontgoocheld waar het de houtsnippen betreft, maar toch zeer voldaan waar het de mensen, het weer en de omgeving betreft zijn we teruggegaan.

Op weg naar de auto's zagen de koplopers, waaronder René, de houtsnip overvliegen. De rest liep er te ver achter en we hebben dat gelaten ter kennisgeving aangenomen.

Amersfoort krijgt een herkansing. Mocht deze excursie volgend jaar weer op het programma staan, dan ga ik met alle plezier weer mee. Ik hoop dan wel dat iemand toch die nachtegaal of houtsnip tevoorschijn tovert.