

IN MEMORIAM: JAN VAN NES

Op 31 maart overleed Jan van Nes, redactielid en vormgever van *de Kruisbek*, na een slopende ziekte. De avond tevoren haalde ik de kopij voor dit nummer bij hem op. Tot m'n grote verbazing had Jan de klus geklaard: correcties in teksten doorgevoerd en foto's erbij gezocht. De vormgeving van deze *Kruisbek* is dus grotendeels zijn werk. Hij is in het harnas gestorven.

Herfst 1988 nam Jan het typewerk voor *de Kruisbek* over van mevrouw Baurdoux. Alle kopij werd toen nog, woord voor woord, overgetypt. Een enorm karwei, dat bij hem, als gedreven doener, in goede handen was. Voorjaar 1989 trad hij toe tot de redactie. Al snel bleek een tweede kwaliteit: Jan kon goed teksten schrijven, altijd "to the point" en met humor. Later ontwikkelde hij een grote vaardigheid met de pc en werd hij de spil bij de automatisering van *de Kruisbek*.

In 2004 schreef de toenmalige voorzitter Henk Kars dat het redactiewerk hem zenuwslopend leek met veel deadlines en allerlei problemen met kopij (te laat, te weinig niveau, te veel niveau, te warrig). Hoe houd je dat vol? Ons antwoord was simpel: de sfeer is prima, er wordt veel gelachen en je maakt iets, dat meestal een gevoel van voldoening en tevredenheid geeft. Kortom, we doen het gewoon omdat we het leuk vinden.

De lol in het maken van *de Kruisbek* heeft Jan tot het laatst toe vastgehouden. Toen we het vorige nummer af hadden, was hij erg moe, maar ook zeer tevreden en voldaan. Het voltooiën van dit nummer was net één stapje te ver voor hem.

Jan, bedankt voor je inzet en de fijne samenwerking. We missen je.

Namens redactie en bestuur,
Bert van 't Holt

