



Scharreleieren

RUSTIG

Guus Peterse

De tijden zijn rustig, ondanks de herfst. Je kunt zomaar een uurtje door de Gagelpolder zwerven zonder een vogel van betekenis tegen te komen. Maar het blijft herfst: op sommige momenten is er toch ineens wat trek. De graspiepers vliegen al. De meeste zwaluwen zijn vertrokken. Zie je er nog, dan vliegen ze meestal snel door. Niet meer die zwermen die almaar boven dezelfde bosrand of boven hetzelfde maisveld blijven hangen. Hoog in de mais een paapje: dat zijn toch de krentjes waar we hier meestal genoeg mee moeten nemen. Rariteiten als kleine spotvogel, hedenmorgen nog op de Maasvlakte, zijn voor ons maar zelden weggelegd. Hier, op deze anonieme locatie zonder geografische kwalificaties, diep verscholen in het Hollandse binnenland, hier zijn we al blij met een tapuit, een groep gele kwikstaarten of een overvliegende kiekendief. Vrijwel altijd een bruine. Roem gaan we daarmee niet vergaren.



Paapje - Jan van der Greef

Dat paapje, dat was overigens gisteren. Vanmorgen had ik voor het eerst weer sijsjes overvliegend. Ook een leuke mijlpaal. Over een tijdje zullen ze hier wel weer met honderden rondhangen.

Het is een soort ochtendritueel. Meerdere keren per week gebruik ik mijn ommetje door de Gagelpolder en Ruigenhoekse polder om nog even de dagelijkse sleur van me af te houden, om bureaustoel en computerscherm nog even uit te stellen. Telkens min of meer hetzelfde ommetje. Saai vind ik dat niet. Ik geloof in de kracht van herhaling. Wat er vandaag niet zit, kan er morgen zitten. Of anders wel over je heen vliegen, zeker in de herfst.



Spreeuwenwolk - Jan van der Greef

Zo had ik vanmorgen vier luid roepende veldleeuweriken over. Niet wereldschokkend, ik weet het, maar wel weer mijn eerste van het seizoen. En ze smaakten naar meer. Naar luchten vol koperwieken en kramsvogels, hemel verduisterende zwermen van vinken en kepen, over cirkelende bellen vol buizerden en bosjes vol lijsters en spreeuwen, eindeloze vluchten van tienduizenden spreeuwen. Het gaat allemaal komen, de komende weken. Al moet je daarvoor natuurlijk vooral ergens anders zijn. Want hoewel ook wij af en toe onze goede dagen hebben en er ook hier soms redelijk wat verkeer is boven ons, zal het in de Gagelpolder meest rustig blijven.

18 september 2014